

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006

Η Χαμάς κερδίζει τις παλαιστινιακές βουλευτικές εκλογές (έκτοτε δεν έχουν πραγματοποιηθεί άλλες). Την επόμενη χρονιά, έπειτα από έναν σύντομο ενδοπαλαιστινιακό εμφύλιο, η Χαμάς καταλαμβάνει τη Γάζα, την οποία ελέγχει έκτοτε, ενώ ο Μαχμούτ Αμπάς ελέγχει τη Δυτική Οχθη.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Το Ισραήλ εξαπολύει επίθεση 22 ημερών στη Γάζα, ως απάντηση στην εκτόξευση ρουκετών από Παλαιστίνιους προς το Νότιο Ισραήλ. Περίπου 1.400 Παλαιστίνιοι και 13 Ισραηλινοί νεκροί είναι ο απολογισμός.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

Ξεκινά πόλεμος επτά εβδομάδων έπειτα από την απαγωγή και δολοφονία τριών ισραηλινών εφήβων από τη Χαμάς. Περισσότεροι από 2.100 Παλαιστίνιοι στη Γάζα και 73 Ισραηλινοί χάνουν τη ζωή τους.

ΜΑΪΟΣ 2021

Η Χαμάς εξαπολύει μπαράζ ρουκετών από τη Γάζα προς το Ισραήλ, το οποίο απαντά με αεροπορικές επιδρομές. Τουλάχιστον 250 άνθρωποι σκοτώνονται στη Γάζα και 13 στο Ισραήλ στις μάχες που διαρκούν περίπου 10 ημέρες.

Η διεθνής αντίδραση στην επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ

- Σαφής καταδίκη και υποστήριξη του Ισραήλ
- Εκκλήση για αποκλιμάκωση (με ή χωρίς καταδίκη)
- Υποστήριξη στη Χαμάς
- Ο διχασμός των BRICS



που 150.000 πυραύλους, ακριβέστερους από εκείνους της Χαμάς» και μπορεί να κινητοποιήσει περίπου 100.000 μαχητές. Το Ισραήλ έχει εμπειρίες αντιπαράθεσης μαζί της και γνωρίζει επίσης ότι συνδέεται με υπολογίσιμες σιτιτικές δυνάμεις στη Συρία, στο Ιράκ και στη Νότια Υεμένη. Όλες μαζί συγκροτούν τον λεγόμενο «Αξονα Αντίστασης» και στον βαθμό που συντονιστούν μπορούν να αποτελέσουν μείζονα απειλή για το κλονισμένο Ισραήλ. Αν με αφορμή την επικείμενη επιχείρηση καταστροφής της Γάζας ενεργοποιηθεί και εμπλακεί στον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς τότε είναι βέβαιο ότι θα ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου για ολόκληρο τον κόσμο, με ολέθριες συνέπειες.

Οι επιπτώσεις στο διεθνές σκηνικό

Όσον αφορά τη συγκυρία, δεν είναι λίγοι εκείνοι που επισημαίνουν ότι η βάρβαρη επίθεση της Χαμάς ήλθε παραμονές της υπογραφής πλέγματος εμπορικών και ενεργειακών συμφωνιών μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο των περιρήμων «συμφωνιών του Αβραάμ» που έχουν προηγηθεί με το Μαρόκο, την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν. Οι συμφωνίες αυτές προέβλεπαν έργα εμπορικής και ηλεκτρικής δικτύωσης που θα άλλαζαν στην κυριολεξία την οικονομική θέση της περιοχής και θα επέτρεπαν την απευθείας μεταφορά ενέργειας στην Ευρώπη από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Αραβικής χερσονήσου. Πολλοί δεν ήθελαν τον συγκεκριμένο νεωτεριστικό συνεταιρισμό μεταξύ Ισραήλ και Αράβων και είχαν λόγους να τορπιλίσουν την όποια προοπτική του. Ο πόλεμος και η ενδεχόμενη γενίκευσή του θα παγώσει κατά πάσα βεβαιότητα τα όποια σχέδια επέκτασης και διευρύνσης των «συμφωνιών του Αβραάμ». Το σίγουρο είναι ότι ούτε οι Ιρανοί και οι σύμμαχοί τους Ρώσοι θα ήθελαν την επιβεβαίωση αυ-

τών των συμφωνιών. Και επίσης ο Πούτιν μπορεί να νιώθει μια κάποια ικανοποίηση καθώς λογικά εκτιμά ότι το ενδιαφέρον της Δύσης θα μετατοπισθεί από το ουκρανικό μέτωπο σε εκείνο της Μέσης Ανατολής, όπου ιστορικά τα στρατηγικά συμφέροντα Αμερικανών και Ευρωπαίων είναι υπέρτερα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ζελένσκι ανησυχεί. Πολύ περισσότερο όταν το αμερικανικό Κογκρέσο είναι «κουτό» μετά την παραίτηση του προέδρου του και οι Ρεπουμπλικανοί που δυσφορούν για τη συνεχιζόμενη βοήθεια προς την Ουκρανία μπορούν να μπλοκάρουν τις σχετικές αποφάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η διακυβέρνηση Μπάιντεν προσπαθεί να πακετάρει και να ενοποιήσει νομοθετικά τη βοήθεια προς την Ουκρανία με εκείνη προς το Ισραήλ, ώστε να προσπεράσει τις αντιρρήσεις των Ρεπουμπλικανών.

Το νέο προσφυγικό κύμα και η Ελλάδα

Όπως και να έχει, τα δαιμόνια έχουν ελευθερωθεί στην πάντα εύφλεκτη Μέση Ανατολή και η κρίση είναι μπροστά. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πλέον υπαρξιακού τύπου διλήμματα, η οργή περισσεύει και θα επιδιώξει αν μη τι άλλο να καταστείλει με πάσα θυσία την απειλή της ισλαμικής Χαμάς. Σε κάθε περίπτωση, η ζωή στη Γάζα θα καταστεί αφόρητη, μεγάλος αριθμός εκ των 2,2 εκατομμυρίων πολιτών θα αναγκαστεί να την εγκαταλείψει και ο πιθανότερος δρόμος εξόδου θα είναι αυτός της Αιγύπτου. Και από εκεί θα αναζητήσουν καταφύγιο στην Ευρώπη. Στην περίπτωση αυτή η Ελλάδα θα αποτελέσει μια από τις χώρες μεταστάθμευσης. Κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει την ελληνική κυβέρνηση. Το ενδεχόμενο να υποδεχθεί ένα κύμα 100.000 κατατρεγμένων προσφύγων με ξεχωριστά χαρακτηριστικά από την εμπόλεμη ζώνη της Γάζας μόνο απίθανο δεν είναι.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Νταν Αρμπελ
«Στόχος πλέον είναι η πλήρης εξολόθρευση της Χαμάς»

Ο ισραηλινός πρώην διπλωμάτης και καθηγητής μιλά για τα λάθη του Ισραήλ, τα πιθανά σενάρια εξέλιξης της σύγκρουσης και την επόμενη μέρα

Το Ισραήλ θα επιδιώξει την εξάλειψη της Χαμάς, υποστηρίζει στη συνέντευξή του στο «Βήμα» ο **Νταν Αρμπελ**, ισραηλινός πρώην διπλωμάτης και καθηγητής σήμερα Ισραηλινών Σπουδών στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο (AU) στην Ουάσινγκτον. Ως βαθύς γνώστης ο κ. Αρμπελ μιλά για τα πιθανά σενάρια εξέλιξης της σύγκρουσης, για την επόμενη μέρα, για τα λάθη του Ισραήλ.



Η επίθεση αποτελεί την 11η Σεπτεμβρίου του Ισραήλ;

«Ναι. Δεν υπήρχαν σημάδια ή προειδοποιήσεις ότι θα γινόταν. Αλλά υπάρχουν και διαφορές. Το σενάριο να διεισδύει η Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, να παίρνει αιχμαλώτους και τον έλεγχο χωριών και πόλεων στον Νότο ήταν γνωστό και το Ισραήλ το είχε επεξεργαστεί, κάτι αντίστοιχο δεν υπήρχε στην Αμερική πριν από την 11η Σεπτεμβρίου».

Πώς θα εξελιχθεί η σύγκρουση;

«Στόχος του Ισραήλ είναι η πλήρης εξάλειψη της Χαμάς. Να καταστρέψει τις στρατιωτικές υποδομές της, να σκοτώσει τους ηγέτες της, να ισοπεδώσει τη Γάζα με τρόπο που δεν έχει γίνει ποτέ, από τον αέρα και με χερσαίες δυνάμεις. Μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση, ενδέχεται η Παλαιστινιακή Αρχή να επιστρέψει και να ηγηθεί στη Γάζα ή να δημιουργηθεί ένας διεθνής μηχανισμός υπεύθυνος για τη Γάζα, αλλά δεν θα υπάρξει ειρήνευση σύντομα. Πολλοί αποκαλούν τη Γάζα «Χαμαστάν»».

Είναι δυνατόν να εξαιρεθεί η Χαμάς από τη Γάζα;

«Στο Ισραήλ μιλούν για ισοπέδωση της Γάζας. Δεν θα είναι ένας ακόμη γύρος σύγκρουσης – θα δούμε, όπως λένε οι ηγέτες στο Ισραήλ, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Όλα αυτά τα χρόνια οι ισραηλινές κυβερνήσεις δεν επιδίωξαν να εξουδετερώσουν τη Χαμάς. Προτιμούσαν να την έχουν κάτι σαν την πηγή για τα ισραηλινά παράπονα. Ο Νετανιάχου πίστευε επίσης ότι η ύπαρξη της Χαμάς αποδυνάμωνε την Παλαιστινιακή Αρχή και καθιστούσε αδύνατη τη λύση των δύο κρατών. Τώρα σχεδιάζουν μια ολοκληρωμένη επιχείρηση με στόχο να μην μπορεί η Χαμάς να ελέγξει ξανά τη Γάζα».

Υπάρχει πιθανότητα, όταν τελειώσει η επιχείρηση, να ανοίξει η συζήτηση για τη λύση των δύο κρατών;

«Θα πάρει πολύ χρόνο, και ακόμη και μετά δεν βλέπω να ανοίγει. Η τωρινή κυβέρνηση δεν υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών. Ίσως σε μια μελλοντική συμφωνία-πακέτο με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία και τα αραβικά κράτη, βάσει της οποίας ο έλεγχος της Γάζας θα περάσει σε οντότητα που δεν θα είναι η Χαμάς, θα μπορούσε να γίνει διάλογος μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστίνιων. Αλλά υπάρχει τόσο βαθιά δυσπιστία μεταξύ των δύο πλευρών. Το Ισραήλ είναι απογοητευμένο. Ο παλαιστίνιος ηγέτης Μαχμούτ Αμπάς δεν έχει καν εκφράσει συλλυπητήρια. Η λύση των δύο κρατών δεν είναι εντελώς νεκρή, αλλά θα πάρει πολύ χρόνο για να επιστρέψει στο τραπέζι».

Είναι πιθανό να επεκταθεί η σύγκρουση στην περιοχή;

«Έχει ήδη αρχίσει να διασπείρεται. Ελπίζουμε να μην εξαπλωθεί. Το Ισραήλ δέχτηκε επίθεση με ρουκέτες από τον Νότιο Λίβανο. Μπορεί να υπάρξουν ακούστες πράξεις που θα οδηγήσουν σε έξαρση. Το Ισραήλ πάντως δεν θέλει μέτωπο με τη Χεζμπολάχ, αλλά αυτό εξαρτάται από το τι συμβαίνει στο πεδίο, πώς αντιδρά η Χεζμπολάχ, από το αν οι Ιρανοί θέλουν σύγκρουση Χεζμπολάχ - Ισραήλ. Δεν φαίνεται να ενδιαφέρονται για σύγκρουση, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο. Μπορεί και στη Δυτική Οχθη να υπάρξουν εντάσεις, μια νέα ιντιφάντα».